

NACHTkrant

eerste editie  oktober 2015



FEEL THE NIGHT



ALS EEN NACHTNOMADE
ZWERVEN DOOR DE ALDE FEANEN
TIJDENS DE NACHT VAN DE NACHT OP
ZATERDAG 24 OKTOBER 2015

DE MAAN IS WASSEND, HET WATER GLINSTERT, DE RIETKRAGEN ZIJN DONKER.
BELEEF DEZE NACHT WANDELEND, OP DE FIETS, OP EEN STEP OF TRIKE, VAREND IN EEN SLOEP OF ZEILEND MET EEN LEMSTER AAK!
WAT JE ALS NACHTNOMADE OOK KIEST, JE KOMT UIT BIJ DE DONKERSTE PLEK VAN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND: HET NATUURGEBIED DE KRAANLANNEN BIJ DE VEENHOOP. IN HET DONKER IS DIT GEBIED VERBODEN TERREIN, MAAR VANAVOND KUIER JE ER DOOR HEEN ONDER LEIDING VAN DE DANSENDE STERRENLICHTJES VAN LEERLINGEN VAN OBS GREAT HAERSMASKOALLE UIT ALDEGEA EN DE FINNEBLOM UIT BOORNBERGUM. ZET OOK JE OREN OP SCHERP, WANT DE GELUIDEN DIE JE HOORT, ZIJN DE NACHTELIJKE, HEMELSE KLANKEN VAN GROSS & MARINISSEN EN REMOLINO.



Nachtnomade worden? Dat kan!

Je kiest één van de arrangementen op de achterzijde van deze nachtkrant en geeft je op via info@arkfryslan.nl. Je krijgt een bevestigingsmail. De wandeling door de Kraanlannen duurt ongeveer anderhalf uur en is deze avond alleen te maken in combinatie met een arrangement. Er kunnen 200 personen aan deelnemen, dus wees er snel bij. Wij gaan uit van mooi herfstweer, maar het kan koud en vochtig zijn, dus hou daar rekening mee.

meedoen is op eigen risico

ARK Fryslân Wij geven jou de Ruimte!

Wij zijn hét podium voor de Ruimte in Friesland. Wij houden je op de hoogte van grote veranderingen in je omgeving met speciale aandacht voor: energie, landschap, cultuur, infrastructuur en bouwkunst. Dit doen we door het organiseren van allerlei (beleef)activiteiten en discussiedagen, voor en met jou.

Kijk op www.arkfryslan.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief!

ARK
FRYSLÂN

It ferhaal
oer myn nachtkuier
kinne jimme hjir Lêze.
Oh.. ik krij in App,
efkes sjen...

Sukeladekeek

Oait wie Grou in libben hannelsdoarp oan 'e Pikmar.
Bêrn dy't net op bed woenen, makken se benaud mei it Wiif... it Wiif mei de Blauwe Mouwen.
Tink der mar om... se stoppet dy yn har mouwen en nimt dy mei nei de âlde Feannen, dêr is har hut.
Do komst nea wer werom... en dat hoechden je echt mar 1 kear te sizzen!
Jierren gongen foarby. Elts wie har allang fergetten,
oan't dy dei dat...

